

## «Όλη η ζωή μας είναι αφιερωμένη στον αθλητισμό»

*Κάντε μία κριτική στον Βαγγέλη Σουφλήρη για τις δραστηριότητές του και στα τρία νευραλγικά πόντα που κατέχει.*

Νομίζω ότι στο τζούντο προσπάθη να δημιουργώ όσο περισσότερο μπορώ. Όταν βρίσκομαι με τους συνεργάτες, νιώθω πραγματικά υπέροχα και αυτό σε ανταμείβει ηθικά πολύ. Το ΣΕΦ είναι τρομερή εμπειρία για μένα, καθώς δεν είχα ξαναζήσει από υψηλό επίπεδο τη διοίκηση ενός τόσο μεγάλου Οργανισμού, το Δημόσιο και όλο αυτό το σύστημα... Είναι ένα καταπληκτικό σχολείο. Δεν φανταζόμουν ποτέ ότι ήταν έτσι τα πράγματα. Τώρα πλέον τα έχω απλοποιήσει και μπορώ να λειτουργήσω το σύστημα πολύ εύκολα. Όσο για το πανεπιστήμιο, είναι σαν το κερασάκι, που βοήθησε στο τέλος να γίνει και η τούρτα.

*Πολύ νέος είστε για όσα έχετε καταφέρει. Σίγουρα οι φιλοδοξίες δεν σταματούν εδώ. Προσωπικοί στόχοι*

Έχω φτάσει στα 39 πλέον... Δεν θεωρώ τον εαυτό μου πολύ νέο. Πέρα από τα επαγγελματικά, όσον αφορά στο χώρο του αθλητισμού, η καριέρα στο κομμάτι του τζούντο και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας αλλά και της Ολυμπιακής Επιτροπής είναι αυτά που με ενδιαφέρουν ιδιαίτερα... Όλη η ζωή μας είναι αφιερωμένη στον Αθλητισμό...



# «Τέταρτο παιδί μο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΤΖΟΥΝΤΟ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ

Ο Βαγγέλης Σουφλήρης ηγείται ενός αθλήματος, το τζούντο, το οποίο σχετικά πρόσφατα ανακαλύψαμε εμείς οι Έλληνες, αλλά μας αποζημίωσε και με το παραπάνω με τις επιτυχίες του σε όλα τα μεγάλα ραντεβού, Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

### Της Χριστίνας Αμερικάνου

**ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ** πολυθεσπής, όχι όμως ερημοσπίτης, ο 39χρονος πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τζούντο και πρόεδρος του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας Βαγγέλης Σουφλήρης, αφού καταφέρει να διαχειρίζεται άριστα το χρόνο του, ώστε να είναι αποτελεσματικός στις επαγγελματικές υποχρεώσεις του και καλός πατέρας για τα τρία κορσάκια του!

Ο Βαγγέλης Σουφλήρης ηγείται ενός αθλήματος, του τζούντο, το οποίο σχετικά πρόσφατα ανακαλύψαμε εμείς οι Έλληνες, αλλά μας αποζημίωσε και με το παραπάνω με τις επιτυχίες του σε όλα τα μεγάλα ραντεβού - Ολυμπιακούς Αγώνες, παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Επιπλέον, έχει την ευθύνη της λειτουργίας του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας και, όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω, οι δραστηριότητές του δεν σταματούν εκεί!

### Από μικρός κοντά στον Αθλητισμό;

Πάλη, ποδόσφαιρο, στίβος... Όντως, από μικράς ηλικίας κοντά στον Αθλητισμό και στον πρωταθλητισμό. Ξεκίνησα 7 χρόνων στην πάλη, στην οποία έκανα καθημερινή, σχεδόν επαγγελματική προπόνηση... Πρώτος και τελευταίος σύλλογος, από το γενέθλιο τόπο, ο Άτλος Λαμίας, από τον οποίο ποτέ δεν πήρα μεταγραφή... Ήταν η μεγάλη μου αγάπη... Αγωνίστηκα στα 74 κιλά της ελευθέρως... Εκείνες τις εποχές στην επαρχία, όταν διαπίστωναν ότι τα παιδιά ήταν αυτό που λέμε αθλητικοί τύποι, τα προσέγγιζαν οι προπονητές για να τα πάνε οπουδήποτε. Πλκ., στο στίβο, γιατί τρέχαμε στους σχολικούς αγώνες, πήγαινα καλά, κάναμε δελτίο στο στίβο... Παίζαμε ποδόσφαιρο στη γειτονιά, έκανα δελτίο κι εκεί. Το ίδιο συνέβαινε με το μπόκετ κλπ. Προσωπικά είπα πολύ νωρίς αντίο στην πάλη, μόλις στα 18, 19 χρόνια μου, όσον αφορά στην καθημερινή μου ενασχόληση, αλλά συνέχισα, ας πούμε, να παίζω ποδόσφαιρο...

*Όλημη η σχέση σας με το τζούντο ή παλιά αξέχαστη αγάπη; Η σχέση με το τζούντο δεν είναι πολύ παλιά. Γνωρίζομασταν με τα*

παιδιά του τζούντο από την ειδικότητα στο ΤΕΦΑΑ. Ασχολήθηκα με το συνδικαλισμό (σ.σ.: υπεύθυνος αθλητισμού της ΟΝΝΕΔ, με πρόεδρο της Νεολαίας τον νυν υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Ευριπίδη Στυλιανίδη). Όταν ολοκλήρωσα τις σπουδές στο πανεπιστήμιο, βρέθηκα με τα παιδιά και τη νυν γενική γραμματέα της Ομοσπονδίας Τζούντο Αναστασία Σταυριά, πρωταθλήτρια του αθλήματος, η οποία μου ζήτησε να κατεβούμε στις εκλογές. Το κάναμε και τα καταφέραμε... Η πρώτη μου εμπλοκή στα διοικητικά της ΕΟΦΤ υπήρξε το 2000, ως γενικός γραμματέας. Στη συνέχεια, το 2004, ανέλαβα τη θέση του προέδρου (σ.σ.: στα 35 του).

### Ελληνικό τζούντο σε συνεχή ανοδική πορεία. Ποιες οι προσωπικές περατώσεις εξέλιξης;

Θα επαναλαμβάνω ότι σε ένα βαθμό ξέρουμε τον τρόπο και το κάνουμε όσον αφορά στα αποτελέσματα. Δηλαδή, γνωρίζουμε πώς να δουλεύουμε. Έχουμε πολύ καλούς προπονητές, καλές ομάδες, καλούς συλλόγους που δουλεύουν πολύ σκληρά κ.λπ. και θεωρώ πλέον τα αποτελέσματα ότι θα έρχονται διαρκώς. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποια περίοδο ύφεσης. Τώρα, αν θα πάμε στο Ευρωπαϊκό και θα φέρουμε εφέτος μετάλλιο ή δύο-τρία του χρόνου, έχει να κάνει και με την τύχη και με άλλους παράγοντες.

Όμως, αθλητές επιπέδου και αποτελέσματα θα έχουμε. Έχει μπει το νερό στ' αυλάκι...

### Ολυμπιακοί Αγώνες Πεκίνου. Η αλήθεια είναι ότι το αθλητικό μας έχει καλομάθει. Να περιμένουμε επαυξάνουσες παρόμοιες με αυτές του παρελθόντος;

Στο Πεκίνο πάνε τρεις αθλητές, μέσω προκρίσεων και βαθμολογίας σε παγκόσμια κύπελλα, ενώ διεκδικούμε και ένα τέταρτο εισιτήριο. Θα αγωνιστούν: Ο χρυσός Ολυμπιονίκης της Αθήνας Ηλίας Ηλιάδης, που είναι, ας πούμε, η φήμη της κατηγορίας του και των αγώνων θα έλεγα. Η ακιμή του δόρατος του ελληνικού τζούντο, που σημαίνει ότι έχει όλες τις δυνατότητες να πάρει το μετάλλιο.

Ο Λαυρέντης Αλεξανδρίδης, δύο φορές τρίτος στην Ευρώπη, με πολλά μετάλλια σε παγκόσμια κύπελλα, ήταν καταπληκτικός στο τελευταίο ευρωπαϊκό και ο Ζιντρίδης, που είναι πιο νέος. Έχει διακρίσεις με χρυσά μετάλλια σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο νέων, νομίζω ότι μπορεί να κάνει την έκπληξη και να μας προσφέρει χαρά. Αυτό που θέλω, είναι να φύγουν από το Πεκίνο ευχαριστημένοι, με την αντίληψη ότι πάλεψαν και έκαναν την καλύτερη δυνατή προσπάθεια.

*Όσον αφορά επικείμενες διοργανώσεις εντός, τι έχουμε να περιμένουμε από την ΕΟΤ; Αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει στο*

### Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος»

Ικανοποιημένος από τις προκρίσεις που κέρδισε το αθλητικό μας στην Ολυμπιακή Αγώνες του Πεκίνου ή πιστεύετε ότι υπάρχουν παιδιά που θα μπορούσαν αλλά δεν τα κατάφεραν; Σίγουρα. Και ο Διονύσης Ηλιάδης, ο οποίος μπορεί να τα καταφέρει στο τέλος με κάρτα, με πρόσκληση, και ο Βασίλης Ηλιάδης και η Μπουκουβάλα είναι αθλητές που θα έπρεπε να βρίσκονται στο Πεκίνο. Στην αρχή προσωπικά ήμουν δυσαρεστημένος με τον αριθμό των προκρίσεων, αλλά στην τελευταία διοργάνωση που βρέθηκα, στο παγκόσμιο κύπελλο της Ρωσίας, βλέποντας τα στατιστικά στοιχεία των χωρών, με την ιστορία τους, τους αθλητές και τα μπάζετ που έχουν, σε σχέση με την Ελλάδα και τους αθλητές που πρόκρισαν στους Ολυμπιακούς, αναλογικά είμαστε στην κορυφή. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι χώρες που έχουν 5-6 φορές μεγαλύτερο μπάζετ, έχουν ιστορία στο τζούντο με δεκάδες μετάλλια σε Ολυμπιακούς, πήραν 2-3 προκρίσεις, όπως εμείς... Ο ανταγωνισμός είναι τεράστιος...

## «... το τζούντο»

ΕΙΡΗΝΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΙΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΟΥΦΛΕΡΗΣ ΜΙΛΑ ΣΤΗ «Β»



*όμεσο μέλλον ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα που θα διοργανώσουμε στην Ελλάδα.*

Το 2009 έχουμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων, στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δεν είχαμε αναλάβει στο παρελθόν ποτέ παγκόσμιο, μόνο ευρωπαϊκό.

Θεωρώ ότι θα είναι πολύ καλό για την ανάπτυξη του αθλήματος στην Ελλάδα αλλά και για τους αθλητές και τον κόσμο ευκαιρία να γνωρίσουν καλύτερα το τζούντο. Θέλω στο σημείο αυτό να ευχαριστήσω τον υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Ιωαννίδη, ο οποίος ανταποκρίθηκε όμεσα, μια και ήταν πολύ γρήγορες οι διαδικασίες για την ανάληψη και έπρεπε να αρπάξουμε την ευκαιρία. Και τα καταφέραμε... Περιμένουμε 100 χώρες και περίπου 1.000 αθλητές...

*Τελικά, εν πολλοίς, κάθε Ομο-*

*σπονδία καταφέρνει να φέρει διακρίσεις στο άθλημά της με συντονισμένη δουλειά ή με την «εύνοια» της Πολιτείας. Ενώ φυσικά την οικονομική κρατική ενίσχυση.*

Ως πρόεδρος δεν μπορώ να πω ότι είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με το μπάτζετ της Ομοσπονδίας, αλλά ούτε θα το βίβω και μαύρα. Με αυτό που έχουμε θα προσπαθήσουμε να πορευτούμε και θεωρώ ότι η αθλητική ηγεσία θα έχει εύκολα ώτα και κατανόηση και αν πραγματικό τους αποδείξουμε ότι θα χρειαστούμε κάτι περισσότερο για να κλείσει η χρονιά. Δεν θα έχουμε πρόβλημα...

*Μεγάλο πλήγμα το ντόπινγκ. Πώς μπορεί -διοικητικά τουλάχιστον- να αναμετωπιστεί;*

Το ντόπινγκ είναι πλήγμα όταν γίνεται οργανωμένα και όταν αυτοί

που συμμετέχουν προσπαθούν να κοροϊδέψουν όλο τον κόσμο. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν παραούρει τον υπόλοιπο αθλητισμό, στο να θεωρείται δηλαδή ότι οι πόντες είναι ντοπαρισμένοι... Για μένα αυτό είναι το χειρότερο που θα μπορούσε να συμβεί στον ελληνικό αθλητισμό.

Θεωρώ ότι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, πρέπει να είναι δραστησικά, όσον αφορά αυτούς που πίνουν. Όχι τους αθλητές, αλλά τους προμηθευτές... Νομίζω ότι θα πρέπει να απαλλάσσονται οι αθλητές που βρίσκονται μπλεγμένοι όταν θα κατονομάζουν τους προμηθευτές... Δηλαδή, όταν «αδίνουν» το κύκλωμα. Μόνο έτσι δεν θα τολμήσει κανένας να ξαναπληρώσει αθλητή. Αντίθετα, θα πρέπει να υπάρχουν αυστηρές ποινές σε περίπτωση που αρνηθούν να «δώσουν» το «σύστημα».



### «Τεράστια η αναγνώριση της προσπάθειας που κάνουμε»

*Πρόσφατα ορκιστήκατε διευθυντής δημοσίων σχέσεων και μάγκεσινγκ της ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Η προσωπική ευρωπαϊκή καταξίωση σημαίνει κάτι για σας;*

Σημαίνει πολλά για μένα και για το ελληνικό τζούντο. Κατ' αρχάς για μένα είναι μια τεράστια αναγνώριση της προσπάθειας που κάνουμε με τον πρόεδρο της παγκόσμιας ομοσπονδίας τζούντο, χρόνια τώρα, τον ομόλογό μου της ευρωπαϊκής και τους άλλους αιμεργάτες. Είναι ένα καλό ξεκίνημα για την ευρωπαϊκή πορεία που θέλω να κάνω στο τζούντο. Για το ελληνικό τζούντο είναι θετικό, γιατί, όταν βρίσκεσαι στα κέντρα των αποφάσεων, και το ελληνικό τζούντο μπορείς να προωθήσεις -π.χ., εύκολα φέραμε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νέων στην Ελλάδα, που άλλες χώρες χρόνια διεκδικούν χωρίς επιτυχία- και βέβαια σε ένα βαθμό μπορείς να προστατεύσεις τους Έλληνες αθλητές καθώς αποτελεί δύναμη στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία.

*Ρόλος και στο ΣΕΦ, καθ' ομολογία αποτελεσματικός. Ποιο το σημαντικότερο επίτευγμα της διοίκησής σας;*

Θεωρώ ότι η οικονομική διαχείριση και η εύρυθμη λειτουργία του κώρου είναι από τα πιο βασικά επιτεύγματα. Έχουν γίνει παρά πολλές εκδηλώσεις και νομίζω είναι μεγάλη υπόθεση για το Δ.Σ. και τη Διεύθυνση ότι όποιος έχει φιλοξενηθεί στο ΣΕΦ, έχει φύγει ευχαριστημένος...

*Η διοίκηση του Σταδίου ή η διοίκηση της Ομοσπονδίας Τζούντο σας δημιουργεί περισσότερα προβλήματα;*

Ισορροπούμε στις παράλληλες λειτουργίες μας... Όταν αναλαμβάνουμε υποχρεώσεις, είμαστε υποχρεωμένοι να τις φέρουμε εις πέρας... Οπότε δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να διαμαρτυρούμαστε.

*Αν δεν κάνω λάθος, έχετε και καθηγητική ιδιότητα στα ΤΕΦΑΑ της Σπάρτης. Άλλη μεγάλη αγάπη εκεί;*

Είμαι ενταγμένος σε ένα πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο της Σπάρτης (στην Οργάνωση και τη Διοίκηση Αθλητισμού), όπου διδάσκω μια φορά την εβδομάδα. Θεωρώ ότι ίσως τελικά το μέλλον να κατευθύνεται εκεί. Μου αρέσει ιδιαίτερα. Διδάσκω Καθοδήγηση Ολυμπιακής Προετοιμασίας, στα αθλήματα μονομαχιών.

*Παλιόσκαλος... Πώς διαχειρίζεστε το χρόνο σας;*

Η διαχείριση του χρόνου είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η αλήθεια είναι πως το ΣΕΦ μαζί με τα καθήκοντα στην ΕΟΦΤ και γενικότερα τις άλλες ενασχολήσεις τρώνε πάρα πολύ χρόνο. Πολλά ταξίδια με την ευρωπαϊκή ομοσπονδία, είναι κουραστική υπόθεση, αλλά από την άλλη αποδοτική, όσον αφορά στο ελληνικό τζούντο. Όπου υπάρχει έστω και το παραμικρό κενό, αφιερώνεται αποκλειστικά στην οικογένεια (σ.σ.: Η οικογένεια αριθμεί τρία κοριτσάκια, έξι χρόνων το πρώτο και τεσσάρων τα δίδυμα).

*Αν έπρεπε να επιλέξετε, τι θα κρατούσατε;*

Δεν τίθεται θέμα επιλογής... Οπότε, το τζούντο είναι η πρώτη προτεραιότητα. Η μεγάλη αγάπη. Το τζούντο είναι το τέταρτο παιδί μου... Κι αφού είναι το τέταρτο, μερικές φορές καρτολογώντας η σύζυγός μου μού λέει, δεν κοιτάζει λίγο παραπάνω και τα άλλα τρία...